

Ginschot 18-10-03

Geachte heer Demmink,

Na een gesprek vandaag met de heer Bakker (en eerdere gesprekken met hem en de heer Knijff) denk ik dat er gezocht zou kunnen worden naar een oplossing van 'onze kwestie' op een manier die recht doet aan uw en mijn belang.

Van de heer Knijff had ik al begrepen dat u (en hij) zijn uitgespannen van mijn te zoeken trachtte bij het ter discussie stellen van kwadrijke kwesties.

Wellicht zijn enkele van onze bronnen met eentje geweest of hadden ze andere belangen. Dat kom ik natuurlijk niet uit sluiten. Omgekeerd refereert het nog steeds nieuwe verkenningen.

Een persoonlijk gesprek zou veel kunnen ophelderen. Wellicht zouden we samen zelfs kunnen zoeken naar een 'way out' die haast (zowel bij u als bij mij) zoveel mogelijk zou kunnen beperken.

Dat moet dan geen gesprek 'à trois' zijn, maar een van man tot man, precies zoals de heer Bakker voor ogen staat.

Gezien de enorme druk van de media het liefst vandaag of morgen.

Ik hoor graag van u.



(042)

06 - 